

Nieuwsbrief

December 2010

Opgericht: 29 november 1941

Ingeschreven bij de KvK Zeeland in Middelburg onder nummer V309551

Redactie nieuwsbrief: Rob Venmans, svnzb@zeelandnet.nl, tel. 06 - 53 18 99 61

VAN DE REDACTIE

Als ik dit stukje voor de nieuwsbrief schrijf, zijn we alweer bijna aan het einde van het jaar. Buiten ligt een dik pak sneeuw en de sloten en vijvers zijn bevroren. Een goed moment om binnen bij de kachel te werken aan de nieuwe nieuwsbrief.

In deze tweede nieuwsbrief van 2010, en ook de tweede van mijn hand, naast de gebruikelijke zaken, weer een aantal interessante onderwerpen. Natuurlijk vindt u een kort verslagje van de activiteiten die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden, waaronder enkele gehouden spelregelwedstrijden en natuurlijk de uitreiking van de Ko de Winter Fairplay Wisselbeker. Natuurlijk ook aandacht voor de komende activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie van 7 januari 2011. Hiernaast vind u een oproep voor nieuwe bestuursleden.

Ik hoop dat ik voor de volgende nieuwsbrief, die rond maart 2011 zal uitkomen, ook

een aantal bijdragen van u mag ontvangen. Zoals ik vorige keer al heb gezegd, de nieuwsbrief is er voor en DOOR de leden. Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en hoop u allen te begroeten op 7 januari als wij onze nieuwjaarsreceptie houden.

Rob Venmans



Kalender

7 januari 2011

Nieuwjaarsreceptie
(VV Wemeldinge, aanvang 20:00 uur)

8 januari 2011

Zaalvoetbaltoernooi COVS
(Tilburg)

14 januari 2011

Spelregeluitleg
(SKNWK, aanvang 19:30 uur)

4 februari 2011

Halve finale jeugdspelregelwedstrijd zuid I (deelname door team Wolfaartsdijk)
(Bergen op Zoom)

14 februari 2011

Algemene Ledenvergadering
(VV Wemeldinge)

25 februari 2011

Voorronde spelregelwedstrijd COVS
(Vlissingen)

11 maart 2011

Finale jeugdspelregelwedstrijd zuid I
(Gorinchem)

18 maart 2011

Finale spelregelwedstrijd COVS zuid I
(Goes)

scheidsrechters  winnen!!

BERICHT VAN DE VOORZITTER

Inmiddels zijn de meeste voetballers en scheidsrechters begonnen aan de winterstop. Koning winter heeft dit jaar als vroeg zijn intrede gedaan. Hierdoor zijn vanaf eind november nog maar een beperkt aantal wedstrijden gespeeld.

December is altijd een mooi moment om eens terug te kijken naar de maanden die achter ons liggen en tegelijkertijd weer te plannen maken voor de toekomst.

Als ik terug kijk, zijn er een aantal zaken waar ik met genoeg aan terug denk, zoals : de seizoensopening in “de Kruik” in Yerseke, de uitreiking van de Ko de Winter fairplay cup in “Klein Stelle” te Wemeldinge, de spelregelbijeenkomsten zowel bij verenigingen in ons werkgebied, bij onze Vrienden in Tielts als ook op onze ledenbijeenkomst. Uiteraard zijn er ook tegenvallers te noteren. Helaas hebben twee bestuursleden aangegeven om tijdens de jaarvergadering te stoppen. Hierdoor moeten we weer op zoek naar “nieuw bloed” om het bestuur op sterkte te houden. Eric Filius heeft inmiddels enkele bestuursvergaderingen bezocht. De belangstelling voor de Janus Vermeule spelregelwedstrijd voor jeugdteams bleef beperkt tot de vereniging Wolphaartsdijk.

Als bestuur was één van onze doelstellingen om de contacten met onze leden, verenigingen en andere belangstellende te verbeteren. Gezien de opkomst tijdens diverse bijeenkomsten zijn we daar gedeeltelijk in geslaagd. Helaas weten nog maar weinig voetbalverenigingen ons te vinden. Maar we blijven het proberen. Inmiddels zijn we benaderd door de verenigingen SKNWK, Patrijzen en Wemeldinge om de spelregelkennis van de spelers, zowel jeugd als senioren te toetsen en daar waar nodig bij te spijkeren. Van de verenigingen Kapelle en ‘sH -Arendskerke hebben we een verzoek gekregen om een avond te organiseren voor de verenigingsscheidsrechters. Hopelijk zijn er meer verenigingen die het belangrijk vinden dat zowel de spelers als de “eigen scheidsrechters” op de hoogte zijn van de spelregels. Wij zijn er voor alle voetballieffhebbers en niet zoals vaak wordt gedacht alleen voor KNVB mensen.

Momenteel wordt hard gewerkt aan onze nieuwe site. Helaas werden we enkele malen geconfronteerd met problemen in de software. We willen deze op korte termijn on-line hebben. Onze

beheerder Izaak Lamse zal U daar verder over bijpraten in deze nieuwsbrief.

Tijdens de uitreiking van de Ko de Winter fairplay cup is er ook kort gesproken over de verplichte Maatschappelijke stage die voor leerlingen van het VMBO,HAVO en VVO vanaf 2011 als onderdeel van het onderwijsprogramma verplicht is. Inmiddels hebben wij als bestuur hierover gesprekken gevoerd met de Stichting Maatschappelijkwerk en Welzijn Oosterschelderegio, (SMWO) die voor de scholen de maatschappelijke stage coördineert en de KNVB. Wij denken dat hier voor de voetbalverenigingen in onze regio kansen liggen. Wij zullen alle verenigingen hierover nader informeren. Wat wij willen bereiken is het volgende: Leerlingen volgen een cursus jeugdscheidsrechter(eventueel onder schooltijd) en gaan bij hun eigen vereniging aan de slag als jeugdscheidsrechter. De uren van de opleiding en het fluiten van jeugdwedstrijden zijn stage-uren.

Tot slot wens ik een ieder fijne feestdagen en we zien elkaar op onze Nieuwjaarsbijeenkomst te Wemeldinge

Sjaak Vleugel.



LEDENBIJENKOMST MET UITREIKING “KO DE WINTER FAIR PLAY WISSELBEKER”

Op maandagavond, 4 oktober 2010, vond de jaarlijkse uitreiking van de Ko de Winter Fair Play Wisselbeker plaats in de zaal van camping “Klein Stelle” in Wemeldinge. Deze feestelijke uitreiking werd omlijst door een gezellige avond, waarvoor ook een aantal interessante gastsprekers waren uitgenodigd. De internationaal acteerende assistent scheidsrechter Angelo Boonman hield een boeiend verhaal over het verloop van zijn eigen scheidsrechterscarriere. Hierbij gaf hij de ruim 60 aanwezige toehoorders een blik in de wereld van het betaalde voetbal, zowel nationaal als internationaal. Natuurlijk werd uitgebreid aandacht besteed aan de rol van de assistent scheidsrechter. Hierna gaf Hans Quaars van het KNVB bondsbureau uit Breda een uiteenzetting over het beleidsplan “Samen scoren 2009 - 2014”, clubarbitrage en KNVB-scheidsrechters. Tijdens en na de presentaties werd er volop gediscussieerd over de verschillende



onderwerpen. Hierna werd uiteindelijk overgegaan tot het uiteindelijke hoogtepunt van de avond, de uitreiking van de Ko de Winter Fair Play wisselbeker. Deze prijs is voor de vereniging die in het voorgaande seizoen het beste heeft gepresteerd op het gebied van fair play. Hiertoe wordt door

Izaak Lamse van onze vereniging een klassement gemaakt aan de hand van de ontvangen gele en rode kaarten waarbij ook wordt meegenomen de ontvangen straffen en eventuele winstpunten in mindering. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met het aantal spelende elftallen van een vereniging. De beker werd natuurlijk uitgereikt door de

naamgever, tevens ere-voorzitter van onze scheidsrechters-vereniging, Ko de Winter. De verenigingen die op de 3e en 2e plaats waren geëindigd, respectievelijk MEVO en SSV, ontvingen een wedstrijdbal. De winnende voetbalvereniging **Waarde** nam trots de wisselbeker in ontvangst.

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN

Een aantal maanden geleden hebben zowel Derk Alsema als Jan Pleune aangegeven dat zij met ingang van de volgende algemene ledenvergadering (14 februari 2011) hun werkzaamheden als bestuurslid zullen beëindigen. Intussen heeft Erik Filius al een aantal maanden als adspirant bestuurslid meegedraaid. Hij zal begin volgend jaar beslissen of hij zich daadwerkelijk kandidaat zal stellen. Het bestuur is dan ook op zoek naar kandidaten voor een bestuursfunctie.

Vacant zijn de functies van penningmeester en die van vice-voorzitter. Natuurlijk kan in onderling overleg ook gekozen

worden voor een andere verdeling van de taken tussen de bestuursleden.

Het bestuur houdt 6 a 7 keer per jaar een bestuursvergadering. Hiernaast dienen de bestuursleden zorg te dragen dat de diverse activiteiten van de vereniging voorbereid en uitgevoerd worden. Natuurlijk hoeft niet ieder bestuurslid bij alle activiteiten zelf aanwezig te zijn. Onderling worden hier afspraken over gemaakt. Ook wil het bestuur proberen om op iedere trainingsavond, op de woensdag in Wemeldinge, met minimaal één vertegenwoordiger aanwezig te zijn. Zoals je ziet valt de belasting erg mee. Op onze

website www.scheidsrechters-nz-beveland.nl staat een overzicht van de taken van alle bestuursfuncties.

Als u nadere informatie wilt ontvangen over het bekleeden van een bestuursfunctie kunt u contact opnemen met onze voorzitter, Sjaak Vleugel, vleugelsj@zeelandnet.nl of via tel: 06 - 5333 5396.



COLUMN VAN KEES

November

Zoals u in de vorige column kon lezen eindigde ik de vorige maand met een blessure.

Gelukkig voelde het zondags al veel beter aan en had ik goed hoop dat het echt mee ging vallen. Ik had voor mezelf besloten dat ik die woensdag zou kijken hoe de kuit zich zou houden. Was het niet goed dan zou ik niet fluiten. Nadat hij aanvankelijk nog wat stijf aanvoelde ging het in de loop van de training steeds beter. Ik kon zelfs in het partijtje goed mee dus leek niets een optreden op zaterdag in de weg te staan. Op donderdag en vrijdag bleef het goed aanvoelen dus ik welgemoed naar een buureiland om wederom een onvervalste derby te fluiten. De nacht van vrijdag op zaterdag viel er liefst vijftien millimeter water dus had ik zo mijn twijfels maar de wedstrijd ging gewoon door. Ik moet zeggen dat het veld ook uitstekend was en zelfs het weer knapte dermate op dat je er vrolijk van werd. Nu heb ik met de thuisclub altijd een beetje moeilijke relatie. Ik doe het zelden goed bij hun maar goed je moet niet met vooroordelen beginnen. In de warming-up voelde het prima aan dus ik ging met goede moed beginnen. Er was echter al direct een slecht voorteken. Hoewel ik zeker wist dat ik een pen in mijn zakje had gestopt stond in bij de aftrap toch zonder schrijfgerei. Waarschijnlijk door mijn duizelingwekkende snelheid bij het betreden van het veld uit mijn bovenzakje gelanceerd (pen werd even later inderdaad door een speler gevonden). Dus ik het

veld weer af onder luide beschimpingen van "lekker bezig scheids" en "goede voorbereiding is het halve werk". Gelukkig stond er een collega scheidsrechter langs de kant met een pen dat was mijn redding. Dus na wat oponthoud konden we dan toch van start. Ik kon al direct aan de bak want na twee minuten scoorde de bezoekers al. Nu had ik wel het vermoeden dat het buitenspel was maar de grensrechter van de thuisclub vlagde aanvankelijk niet. Pas na enige tijd stak hij zijn vlag op. Ik floot maar toen lag de bal al in het doel. Ik keurde de goal af maar de toon was wel direct gezet. Drie minuten later was er wederom een aanval van de bezoekers. In een naar mijn mening fair duel ging de verdediger onderuit en de aanvaller twijfelde niet en haalde direct uit. Natuurlijk wilde de thuisclub dat ik de goal wederom af zou keuren maar ik zag hier geen aanleiding voor. Ik kon dus wederom geen goed doen. Nadien bleven de bezoekers de betere ploeg en misten drie opgelegde kansen. De rust werd bereikt met de kleine voorsprong voor de bezoekers. Mijn kuit voelde wel steeds stijver aan maar het ging eigenlijk best goed. In de rust maar een beetje in beweging gebleven en met frisse moed aan de tweede helft begonnen. Kort na rust viel de tweede treffer voor de bezoekers en met de beste wil van de wereld kon de thuisclub mij daar niet de schuld van geven. Een verdediger gleed uit en verspeelde zodoende de bal die door de aanvaller schitterend in de goal werd geknald. Daarna ging de thuisclub wel wat meer druk zetten maar de bezoekers counterden af en toe

levensgevaarlijk. Ik moest zodoende meer gaan lopen en schijnbaar was de kuit daar nog niet helemaal tegen bestand. Ik wilde twintig minuten voor het einde aanzetten en prompt schoot het er weer in. Daarna kan ik de tekst van vorige week aanhouden maar omdat die in de vorige column stond herhaal ik het maar. De verzorger van de thuisploeg snelde het veld in en onderwierp mijn kuit aan een grondige inspectie. Volgens hem was het niet ernstig maar veel meer kon of wilde hij er niet aan doen. Wel werd mij gesmeekt de twintig minuten af te maken. Na nog vijf minuten de hebben gestrompeld wilde ik er echt mee stoppen maar nu kwamen de bezoekers met tape op de proppen. Ik zei dat ik dat nog wel wilde proberen. Er werd een prachtig kunstwerk op mijn kuit gemaakt en zowaar kon ik weer wat beter uit de voeten. Na drie minuten kon ik weer verder en ik had al snel het gevoel dat ik het wel af kon maken. Tien minuten voor tijd maakte de thuisclub nog een doelpunt en dan weet je dat je nog tien hete minuten gaat krijgen. Sterker nog het werd nog een heet kwartier want ik vond het wel op zijn plaats om vijf minuten blessure tijd bij te trekken. Natuurlijk vroegen de bezoekers wel twintig keer of het nog geen tijd was maar na ruim vijf minuten blessure tijd floot ik af. Wat er toen gebeurde had ik eerlijk gezegd absoluut niet verwacht. De trainer van de thuisclub vond het nodig met grote passen en een grote mond op mij af te komen. Hij beet mij toe dat ik zeker vijf minuten te vroeg had afgefloten want volgens hem hadden we twaalf minuten stil gelegen. Nu weet ik niet of hij een opgevoerde

koekoeks klok rond zijn pols had gehad maar het verwijt sloeg echt nergens op. Hij zei ook nog dat hij me absoluut geen hand ging geven. U zult begrijpen dat ik daar nu nog niet overheen ben. Maar op een gegeven moment werd het echt grof en beledigend wat hij ging roepen dus heb ik hem gevraagd zijn mond te houden omdat ik het beu werd. Hij zei toen dat hij mij al vijftien jaar beu was.....

Het frappante vond ik nog wel dat een aantal bestuursleden van de thuisclub dan gewoon staan te kijken hoe zo'n trainer uit zijn dak gaat maar totaal niet ingrijpen. Ik vond het op het laatst zelf een beetje bedreigend worden toen er ook nog een op hol geslagen supporter nota bene met een bestuurslid naast hem, mij ging staan uitschelden. Kortom er zijn leukere manieren om naar je kleedlokaal te lopen. Gelukkig zijn er dan ook altijd weer wildvreemde mensen die je wel steunen en ook de keeper van de thuisclub die overigens een collega van me is kwam nog even langs om te zeggen dat ik me er niets van aan moest trekken maar toch deed het me wel wat. Zelfs na het douchen was ik nog een beetje depressief. Met enige voorzichtigheid ging ik mijn schoenen schoonmaken buiten. Maar gelukkig stonden er geen tanks of ME voor mijn deur. Wel kwam de aanvoerder van de thuisclub nog even langsgelopen en hij gaf me een bemoedigend tikje op de schouder.

Je hebt gewoon goed gefloten hoor scheids niks van aantrekken dat doe ik ook niet.

Ook stond er nog een supporter die zei dat je het als scheidsrechter toch nooit goed doet en dat ik me er inderdaad maar niets van aan moest

trekken. Een klein beetje vrolijker ging ik richting bestuurskamer maar daar werd ik weer direct met de neus op de feiten gedrukt.

Men roept dan net iets te hard bij binnenkomst kijk daar is de scheids! Dat is natuurlijk om alle aanwezigen te waarschuwen dat men het even niet over mij moet hebben. Vervolgens heerst er een ijzige stilte. De man die voor mij moest zorgen was nog wel aardig maar hij heeft familie die op hoog niveau fluit dus hij



weet waarschijnlijk hoe het voelt. Vervolgens gaan dan mensen opmerkingen over je maken tegen een ander maar wel met een dusdanig volume dat je het net kan horen. Zo van "we hebben vanmiddag wel ongelukkig verloren bij die eerste goal was er een overtreding en er is ook veel te kort gespeeld". Zelfs zeer hoog opgeleide en zeer intelligente mensen maken zich daar op zo'n moment schuldig aan.

Mensen die ook hoge functies in het dagelijks leven vervullen. Schijnbaar is verliezen ongeacht opleiding of maatschappelijk status moeilijk. Ik had het dan ook wel gezien na

één biertje. Als je dan opstaat gaan ze schijnheilig vragen waarom je nu al weggaat. Het vervelende van dit alles is ook dat het je toch niet loslaat en dat je er vervolgens een heel weekend aan loopt te denken. Je vraagt je af wat heb ik fout gedaan. Maar gelukkig kreeg ik de volgende dag een fazant op mijn voorruit dus had ik weer iets anders om over na te denken.

Die maandag met grote belangstelling de site van de thuisclub gelezen. En mijn vermoeden werd de waarheid. Van de scheids deugde niet veel. Aan de eerste goal ging een duidelijke overtreding vooraf en in de tweede helft had ik een handsbal over het hoofd gezien (die was ik al helemaal vergeten) en tenslotte kon ik absoluut geen klok kijken. Ik hoop voor deze vereniging dat ze de rest van het seizoen echt goede scheidsrechters hebben.

Op dinsdag toch maar eens een bezoeker aan de fysio gebracht. Zijn oordeel was helder en duidelijk. Een verrekking in de aanhechting tussen de kuitspier en de achillespees. Maar waar ik had verwacht dat hij direct zou zeggen dat het zaterdag niet zou gaan gaf hij me "helaas" weer hoop. Ik kreeg een werkelijk prachtig kunstwerk van tape op mijn kuit en we besloten dat we op donderdagmiddag het definitieve besluit zouden nemen. Ik had er overigens echt een hard hoofd in en had me ook voorgenomen bij de minste twijfel af te zeggen. Die woensdag ging het op de training naar mijn idee minder dan de week ervoor maar toch bleef ik hoop houden. Op donderdag voelde het eigenlijk best goed aan. Die middag werd de kuit aan een grondige inspectie

onderworpen en werd er opnieuw een prachtig kunstwerk op aangebracht. Daarna moest ik voor een test de loopband op. En tot mijn eigen verbazing liep die test goed af. Toch heb je dan wel zoiets van stel je voor dat het zaterdag toch misgaat. Je kan moeilijk drie weken achter elkaar blessures hebben in een wedstrijd. Gelukkig zorgde pluvius voor de oplossing door zoveel water naar beneden te sturen dat er in het hele district niet gevoetbald werd. Nu had ik om zes uur vrijdagmiddag nog naar teletekst gekeken en daar stond toen nog niets op. Dus toen ik om kwart over tien 's avonds! gebeld werd door een vereniging uit de buurt met kunstgras of ik wilde fluiten geloofde ik het eerst niet. Dan maar even teletekst aan en inderdaad zuid 1 was er uit. Dus zei ik ja maar daar kwam later wel weer twijfel. Was het nu niet beter om een weekje te rusten. Maar aan de andere kant wilde ik eigenlijk ook wel weten of die kuit het ging houden. Op zaterdagmorgen belde ook nog een andere vereniging met kunstgras maar wie het eerst komt maalt het eerst. Achteraf wel jammer want zij speelde tegen de ploeg die ik vorige week had gefloten en waarvan de trainer toen die opgevoerde koekoeksklok rond zijn pols had. Maar goed nu ging ik naar een zaterdag tweede klasser die het opnam tegen een ploeg uit de top van de vierde klasse. Je zou denken iedereen is blij en gelukkig omdat ze kunnen voetballen maar niets bleek minder maar. Al direct vanaf het begin maakte de gasten duidelijk maar voor één ding te komen, te weten scheidsrechttertje pesten. Werkelijk iedere beslissing werd aangevochten. Nu fluit je

misschien zelf ook wel niet scherp omdat het vriendschappelijk is maar toch. De vervelende opmerkingen vlogen me werkelijk rond de oren. Maar ze doen het ook weer net zo dat je er eigenlijk niet veel mee kan. Want ik durf best kaarten te geven en ook door te geven als ze echt niet willen luisteren. Na een half uur vond ik het wel welletjes en besloot even een momentje voor mezelf te nemen. Met andere woorden ik dacht ik ga lekker naar huis en ga iets doen wat ik echt leuk vindt. Achteraf gezien ook wel weer een beetje een overdreven reactie maar ja ik ben impulsief. Maar natuurlijk zijn er altijd weer mensen die je dan op andere gedachten proberen te brengen. Wat bij mij de doorslag gaf was een opmerking van een speler van de bezoekers die zei dat het er eigenlijk maar drie waren die heel de tijd vervelend deden. Die ander negentien op het veld deden gewoon normaal. Ik ben dan toch maar weer verder gegaan maar de sfeer was natuurlijk naar de maan. In de tweede helft was het muisstil maar toen ik een vlagsignaal van de grensrechter van de bezoekers negeerde (overigens achteraf onterecht) en daar een goal uit kwam moest de trainer toch nog even zeggen dat ze hun mond moesten houden omdat ik anders misschien wel weer weg wou lopen. Hij is nota bene nog een ex collega van me maar misschien had hij toen al een hekel aan me. Met zo'n opmerking krijg je natuurlijk wel de lachers op je hand en wordt je mateloos populair. Daarna ging ik nog een keer opzichtig in de fout bij een buitenspel situatie tijdens een aanval van de bezoekers maar toen bleef het eindelijk ook langs de kant stil. Gelukkig won de

thuisploeg nog met grote cijfers dus kregen de bezoekers in ieder geval op dat punt het deksel op de neus. Na de wedstrijd wilde de mateloos populaire trainer ook nog een hand geven maar ik heb hem maar geadviseerd dat niet te doen. Toen vond hij me ineens weer zielig maar ik geloof dat er maar één zielig was. Na een loei hete douche toch nog maar even naar de kantine om mijn consumptie bonnen kapot te gooien. Jammer dat er niemand van het bestuur naar me omkeek maar een gezellig praatje aan de bar met een aantal oude bekende maakte veel goed. En er was toch ook nog positief nieuws te melden want mijn kuit had het goed gehouden! Als ik zo de laatste weken op een rijtje zet moet ik toch eens in de spiegel gaan kijken geloof ik. Want na een heerlijk begin van de competitie zit de klad er nu toch wel een beetje in. Nu ben ik overigens ook niet van mening dat alles aan mij ligt maar eens kritisch naar jezelf kijken kan ook geen kwaad. Hoe komt het toch dat er nu al drie weken minstens iemand boos op mij is. De week erop was ik vrij maar ik hoopte natuurlijk dat er nog iets kwam. Op maandagmorgen was er gelukkig al nieuws ik mocht naar een ander district gaan fluiten. Wie weet gaat het daar wel goed want tenslotte kennen ze me daar niet. Ik mocht naar een stad die bekend staat om zijn kaas en nee het was niet Alkmaar. U kunt de oplossing aan me doorgeven. Natuurlijk was het nog even afwachten of er wel gevoetbald kon worden maar gelukkig viel er die week niet veel regen. De tegenstander van deze ploeg kwam van de Zuid-Hollandse eilanden. Het was die middag prachtig weer dus wat wil je nog meer. De heenreis verliep

soepel maar het parkeerterrein van deze vereniging vinden was net zo moeilijk als een ijsbeer vinden in de woestijn. Na heel veel heen en weer rijden eindelijk toch gevonden. Toen moest ik overigens nog een stevige wandeling maken maar dan had ik mijn warming-up maar gehad. Bij de poort werd ik netjes opgewacht door de scheidsrechtersbegeleider die naar ik later begreep vijf kwartier in een uur kon "lullen". Maar een aardige man die mij direct op mijn gemak stelde. Daarna in de bestuurskamer heerste er ook een prima sfeer. Ik werd zelfs getraakteerd op iets lekkers waar deze stad, behalve zijn kaas, ook bekend om staat kortom een beter begin kun je niet wensen.

Na de echte warming-up het gebruikelijk praatje met de assistenten en ik kon beginnen.

Hoewel er in het begin wat lastige duels waren ging de wedstrijd steeds beter lopen.

De ploegen waren aan elkaar gewaagd en het spel golfde op en neer. Mijn lichaam protesteerde deze zaterdag op geen enkele wijze dus kon ik lekker heen en weer draven.

Op één gele kaart na gebeurde er die eerste helft weinig bijzonders. De bezoekers kwamen door een werkelijk prachtig doelpunt op voorsprong en de thuisclub maakte kort daarna gelijk. Ik ging net lopen denken wat voor overheerlijk thee men ging serveren in de rust toen toch nog even de vlam in de

pan sloeg. Een minuut voor de rust snelde de rechtsbuiten van de bezoekers op volle snelheid richting doel met een back naast zich. Hij was sneller maar bij het passeren kreeg hij een schouderduwtje waardoor hij nog meer snelheid kreeg en de bal eigenlijk te ver voor zich uit speelde. De laatste man van de thuisclub leek de bal makkelijk voor zijn voeten weg te kunnen spelen maar de rechtsbuiten dacht daar anders over en ging



fors door, daarbij de laatste man stevig rakend. Later begreep ik dat de thuisclub de laatste weken drie spelers had verloren met zware blessures door stevige charges van tegenstanders dus het spel was direct op de wagen. Terwijl ik float sprintte ik naar de situatie mijn mapje met kaarten al uit mijn borstzak pakkend. Ik beroerde met mijn vingers de rode kaart maar de aanvoerder van de bezoekers was met me meegelopen en riep in mijn oor dat ga je toch niet echt doen zeker. Ik moet eerlijk zeggen dat ik twijfelde dus daarom de vingers er maar weer af en even de situatie terug draaien. Daar had ik ook alle gelegenheid toe want rondom het slachtoffer had zich inmiddels een hele discussie groep

geformeerd dus kon ik even wachten.

Wat ik overigens wel heel sportief van de grensrechter van de thuisclub vond, de man vlagde overigens bedroevend, was het feit dat hij wel had gezien dat de aanvaller een duwtje mee kreeg en daarom veel vaart had. Dus leek het erger dan het was. Toen de discussiegroep was opgeheven kon ik de dader bij me roepen. Hij kwam berouwwol naar me toe en ontving zijn gele kaart gelaten.

Later hoorde ik gelukkig van vriend en vijand dat het inderdaad geel was en zeker geen rood. Kwam ik daar even goed weg want in mijn eerste emotie was het toch echt anders. Na rust bleef het spel op en neer golven maar er werd niet meer gescoord.

Ik hoefde geen kaarten meer te trekken en het was gewoon een heerlijke pot voor mij.

Deze keer ook geen enkele wanklank vanaf de beide banken dus wat wil een mens nog meer.

Na afloop alleen maar complimenten dus mijn ego werd weer wat opgemetseld. Ook in de bestuurskamer was het hartstikke gezellig. Bij het naar huis gaan kreeg in nog een blik met de plaatselijke lekkernij mee dus dat was helemaal top! Na een paar mindere weken dus een goed besluit van deze maand want volgende week ben ik echt vrij. Ik neem een weekje rust. Het is tenslotte beker en inhaal. Op naar de maand december waar ik mogelijk de vijfhonderdste wedstrijd ga halen. Tenslotte zit ik nu op vierhonderd en zevenennegentig.

Kees

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE

Het jaar 2010 is weer in rap tempo begonnen aan de eindsprint. Nog enkele dagen en we gaan weer genieten van de wel bekende feestdagen. Hierna hebben we allemaal de accu weer opgeladen voor het nieuwe jaar 2011.

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid Beveland heeft het genoegen u uit te nodigen voor haar nieuwjaarsreceptie op

vrijdag 7 januari 2011.

Deze zal worden gehouden in de kantine van de VV Wemeldinge, Chezeeweg 37, 4424 CE Wemeldinge, aanvang 20:00 uur.

Wij hopen met vele van u het glas te kunnen heffen op het komende jaar. Natuurlijk is dit ook een uitstekende gelegenheid om met mensen uit de wereld van het voetbal te praten over uw en hun plannen voor 2011



VERSLAG SPELREGELWEDSTRIJDEN AFGELOPEN MAANDEN



Één van de doelstellingen van onze scheidsrechtersvereniging is het vergroten van de spelregelkennis bij de voetbalverenigingen in ons werkgebied. Hiernaast 'testen' we ook jaarlijks de spelregelkennis bij onze zuiderburen in Tielt. Hier werd dan ook op vrijdag 24 september 2010 de jaarlijkse strijd om de "Luc Mattys spelregelwedstrijd" georganiseerd door onze vereniging. Uit de negen deelnemende teams, uit elke gemeente van de vriendenkring Tielt één, eindigde het team van Tielt na een

spannende strijd op de eerste plaats.

Natuurlijk moet de spelregelkennis van onze eigen leden ook op peil worden gehouden. Daarom organiseren we op geregelde tijden een spelregelwedstrijd voor onze leden. Op woensdag 8 november vond deze de laatste keer plaats. De eindstand die avond was 1) Jakob v.d. Berge 2) Kees Toorenaar 3) Nico Schreuder.

Op 25 februari 2011 zal in Vlissingen één van de voorronde van het spelregelkampioenschap van de COVS district zuid 1 plaatsvinden. Hieraan zal natuurlijk ook een team van onze scheidsrechtersvereniging deelnemen. Uiteindelijk zal onze vereniging op 18 maart 2011 de districtsfinale organiseren in Goes.

Tenslotte werd op vrijdag 10 december jongstleden de

jaarlijkse jeugdspelregelwedstrijd om de "Janus Vermeule wisselbeker" gehouden. Van de 36 voetbalverenigingen in ons werkgebied had alleen Wolfaartsdijk zich ingeschreven. En dat met maar liefst vier jeugdteams. Hiervoor hulde! Het eerste team werd winnaar van de wedstrijd maar als zeer goede tweede eindigde het team wat geheel bestond uit dames van de vereniging Wolfaartsdijk. Hidde Wisselink werd uiteindelijk de individuele winnaar. Wolfaartsdijk zal dus, hopelijk met 2 teams, op 4 februari 2011 onze belangen verdedigen tijdens de halve finale van ons district in Bergen Op Zoom.





NIEUWE WEBSITE BINNENKORT ONLINE

- Contact
- Adverteerders
- Ledenlijst
- Aanstellingen
- Training
- Spelregels
- ▼ Nieuws
 - KNVB zuid I
- Gastenboek
- Mijn gegevens

Gebruikerslogin

Gebruikersnaam: *

Wachtwoord: *

Inloggen

- ▶ Nieuwe account aanmaken
- ▶ Nieuw wachtwoord aanvragen

Snelmenu Op elke pagina beschikbaar

Gebruikers login. Beschikbaar voor alle leden.

De vernieuwde website van onze scheidsrechtersvereniging gaat zeer binnenkort online. De huidige website bestaat al weer enkele jaren. Het was in het huidige contract met de provider niet mogelijk om meer faciliteiten aan de website toe te voegen. Alleen voor een behoorlijke meerprijs konden uitbreidingen door de provider worden gerealiseerd. Het bestuur heeft besloten om hier geen gebruik van te maken. Rinus Neels, een kennis van onze voorzitter, heeft zich bereid verklaard om een nieuwe website te gaan "bouwen" met hierin de diverse uitbreidingen. Hij had al ruime ervaring met het ontwerpen en realiseren van diverse websites.

Hierboven is al te zien dat op de nieuwe website veel meer informatie kan worden geplaatst. Onder de 9 tabs, met hieronder nog veel meer sub-pagina's, is meer dan voldoende plaats voor alle informatie van en over de vereniging. Naast deze informatie zal ook op diverse plaatsen kunnen worden doorgeklikt naar relevante informatie en

documenten op websites van andere organisaties, zoals die van COVS, KNVB etc.

Naast de vertrouwde informatie zoals de agenda, informatie over de trainingsgroep en bestuursinformatie vindt u er nieuwe toevoegingen zoals archief, fotoalbum en diverse links.

Verder bestaat de mogelijkheid dat leden zelf kunnen inloggen op de site, waarna zij informatie over hun zelf, b.v. aanstellingen en vrije wedstrijddagen, kunnen muteren.

Wanneer de nieuwe website online is gegaan zal u d.m.v. een e-mailbericht door de beheerder Izaak Lamse veertigplus@zeelandnet.nl hiervan op de hoogte worden gebracht. Het adres blijft natuurlijk als vanouds www.scheidsrechters-nz-beveland.nl.



LEDENMUTATIES

Ledenlijst

Met ingang van 31 december 2010 hebben de volgende leden, om diverse redenen, hun lidmaatschap beëindigd: Marcel Schouls, Gert-Jan Zuidweg, Ina beenhakkers - de Pree en Hans Lindhout. Per 1 januari 2011 hebben we nu 83 leden in het bestand.

TRAININGSGROEP

De wekelijkse trainingen worden gehouden op de accommodatie van de v.v. Wemeldinge, Sportpark De Boenze Boogerd, Chezeeweg 37, 4424 CE Wemeldinge

De trainingstijd is woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur en staat onder de deskundige leiding van Leo Uitterhoeve

De trainingsopkomst is bijgehouden tot en met 15 december 2010.

	Voornaam	Achternaam	Aantal	Percentage
1	Kees	Toorenaar	16	94%
2	Jos	Simonse	15	88%
	Leo	Uitterhoeve	15	88%
4	Martinus de	Boer	13	76%
	Jozef	Ngoumout	13	76%
	Vincent	Wagenaar	13	76%
7	Sjaak	Koole	12	71%
8	Kees	Hout	10	59%
9	Roel	Kenson	9	53%
10	Rien van	Haaften	8	47%
	Adrie	Huysen	8	47%
12	Rini	Bruynooge	7	41%
	Sjaak	Vleugel	7	41%
	Jan	Vos	7	41%
15	Jo-Annes	de Bat	6	35%
	Ricardo	Zuidweg	6	35%
17	Jos van	Belzen	5	29%
	Kees	van der Linde	5	29%
19	Folkert	van Leeuwen	4	24%
	Harrie	Wisselink	4	24%
21	Izaak	Lamse	2	12%
	Jelle	Wisselink	2	12%
23	Rob	Venmans	1	6%



Samenstelling bestuur

Voorzitter:

Sjaak Vleugel

vleugelsj@zeelandnet.nl

Secretaris:

Rob Venmans

svnzb@zeelandnet.nl

Penningmeester:

Derk Alsema

dalssema@zeelandnet.nl

Vice-voorzitter:

Jan Pleune

jandeman@zeelandnet.nl

Algemeen-adjunct:

Piet Hollestelle

pghollest@zeelandnet.nl

Adviseur:

Ko de Winter

Jmdewinter@kpnmail.nl

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:

Kees van de Kreeke & Zn	Wolphaartsdijk
Releaf Vormgeving	Goes
C.P.Moeleker BV	Kapelle
Hoonderd de Waard	Wemeldinge
Camping Klein Stelle	Wemeldinge
van Langevelde Handelsmij	Kruiningen
Golff David van Boven	Kapelle
Dierenarts Karelse	Goes
Vergo Sport	Vlissingen
Maas Afbouw BV	Terneuzen
Taxi Walraven	Hansweert
Krijger Koerier Post	Kloetinge
Cappon Machinefabriek	Heinkenszand
Aannemingsbedrijf Fraanje	Lewedorp
Roli Sport	Woudrichem
H4A Bouw	Sas van Gent
A. Wagenaar	Yerseke
Drukkerij Driedijk	Heinkenszand
Staalhandel van Wijnen	Wolphaartsdijk
Café. Rest. De Kruik	Yerseke